

Reisverslag Zeeland

9 juli t/m 16 juli 2021



Inleiding

Wij zijn samen naar Landal Beach Resort Nieuwvliet-Bad geweest. Nieuwvliet ligt onderin Zeeland, dichtbij de Belgische grens. We zaten in huisje nr. 101. Peter, Cynthia, Bernadette, Edwin en Majella waren mee. Ester en Heidi waren de reisbegeleiders.







Dag 1 – vrijdag 9 juli

Vrijdagochtend 9 juli 2021 was het dan zover: We gaan op reis!!

Edwin en Bernadette kwamen naar het kantoor van Tendens. Edwin moest halverwege Zutphen en Arnhem nog even terug, want hij was zijn pet vergeten. En zonder pet kan hij niet op vakantie!

Helaas is Edie opgenomen in het ziekenhuis en kan hij niet met ons mee. Zijn vriendin Olga blijft dan ook maar thuis. Dat is heel erg jammer voor ze.

Vandaag gaat Jac met ons mee naar Zeeland, want Ester kan pas vanavond komen. Jac was onze chauffeur en hij maakte veel grapjes. In Breda hebben we Majella opgehaald. Majella mocht achterin de bus tussen alle boodschappen zitten. Bernadette vond wel dat Jac goed moest rijden en niet in slaap mocht vallen.

Rond 16 uur kwamen we in Nieuwvliet aan. Peter was met de taxi gekomen en hij liep al bij de receptie. Gelukkig kwam Heidi hem tegen en kon hij meteen mee naar ons huisje. Peter ging meteen lekker buiten zitten. Daar houdt hij van. Cynthia kwam een tijdje later met de taxi. Toen waren we compleet.

We hebben een heel mooi huisje voor 9 personen. Dat is heel luxe nu we maar met zeven mensen zijn. Alle meiden hebben een kamer alleen. Jac heeft alle bedden opgemaakt. Daar waren we heel blij mee.

Intussen heeft Heidi eten gemaakt. Het werd een bonenschotel met een salade. Majella heeft goed geholpen. Ze kan goed in de pan roeren!

Van de bonen ga je wel veel scheetjes laten. Dat was goed te merken bij Edwin!



Ester kwam rond 20 uur aan. Ze had een lange reis gehad met veel files. Heidi moest weer nieuw eten gaan maken voor Ester, want de hele bonenschotel was op. Na het eten ging Jac met de auto van Ester terug naar Arnhem. We hebben hem met z'n allen uitgezwaaid.

Ester heeft samen met Bernadette, Peter en Majella over het park gewandeld en alle mooie huisjes bekeken. Edwin en Cynthia wilden liever thuis blijven met Heidi.

Edwin blijft de hele dag door koffiedrinken. Hopelijk kan hij wel goed slapen!

Terwijl Heidi Bernadette en Cynthia hielp met douchen, hebben Majella, Ester en Edwin een spelletje Mens Erger Je Niet gedaan. Majella stond heel ver voor, maar Edwin heeft toch gewonnen. Hoe kan dat nou?!

Cynthia wilde na het douchen nog even naar beneden om wat chipjes te eten. Het is toch vakantie, zei ze.

Peter ging het laatste naar bed. Hij vindt het gezellig om nog lekker even aan tafel te zitten. Hij gaat altijd laat naar bed.



Dag 2 – zaterdag 10 juli

Edwin stelt voor om uit te slapen en iedereen vindt dat een goed idee. Om 8.30 uur klonken er kreten op de begane grond en binnen 5 minuten was iedereen uit bed. We hadden een uitgebreid ontbijt met havermoutpap, eieren met spek en bolletjes.

Om 11.30 uur stapten we in de bus naar de struisvogelboerderij in Sluis. Het was bijzonder om deze nieuwsgierige vogels met hun lange nek en grote eieren te zien.





Voor de lunch eten we in de bus de bolletjes op die we meegenomen hadden. Daarna reden we naar Sluis. Het regende wat, maar op en terrasje onder een afdak was het toch lekker genieten (zie foto's op de voorpagina)

In het dorpje Sluis heeft iedereen kaarten gekocht om naar huis te sturen, maar ze hadden geen postzegels. Op het internet koopt Ester de codes voor 25 kaarten.

Morgen is Cynthia jarig. Als verrassing hebben we alvast een taart gekocht.



Thuisgekomen hebben we pannenkoeken gegeten.

Toen was het tijd om alle kaarten te schrijven en de codes erop te schrijven. Edwin, Bernadette en Heidi hebben in hun avondwandeling de kaarten bij de receptie afgegeven. Er staat geen brievenbus meer op het terrein maar de meneer bij de receptie heeft beloofd ze op de post te doen.

Edwin, Majella en Heidi nemen het tegen elkaar op in een spelletje Mens Erger je Niet. Na een flinke strijd wint Majella. We drinken nog wat samen met chipjes erbij en kijken naar een muziekprogramma op de tv.



Dag 3 – zondag 11 juli

Vandaag is de verjaardag van Cynthia. Ze heeft daar al dagen naar uitgekeken. Toch slaapt iedereen lekker uit. Cynthia is als eerste beneden. Als iedereen gedoucht en aangekleed is, wordt ze toegezongen en maakt Cynthia haar cadeautjes open. Plotseling staat Bollo voor de deur; wat een verrassing!





Rond elf uur zaten we dan toch aan het ontbijt; een soort brunch dan. We blijven bij huis en doen spelletjes in en rondom huis, Edwin zorgt voor gezellige muziek. We drinken koffie en Cynthia trakteert op gevulde koeken. Later in de middag eten we appelkruimeltaart met slagroom.



Rond 15.00 uur gaan we naar museum cafe het Koekoeksnet in Nieuwvliet. Voor de zoveelste keer spreekt Heidi de groep (inclusief dames) aan als jongens, waarop Bernadette haar opnieuw corrigeert.

In het Koekoeksnet worden we verrast door het mooie muziekspel dat via allerlei oude instrumenten en uit zichzelf spelen en samen een mooi orkest vormen. En dat voor 2 Euro.

Ook drinken we wat op het terras.



Voor het avondeten eten we op verzoek van Cynthia bami met sate, pindasaus, sperzieboontjes en kroepoek en vla als toetje.

Toevallig was bami ook de keuze van Edwin, dus dat kwam goed uit. In de avond lopen we nog een rondje door het park.

Cynthia kijkt liever tv. Peter en Bernadette lopen zelfs twee keer mee.



Dag 4 – Maandag 12 juli

Het is vandaag helaas weer geen kortebroekenweer. Vanochtend was het nog een beetje droog, maar vanaf het moment dat wij weggingen bij ons huisje ging het regenen.

Aan het einde van de dag ging het zelfs onweren. Dat was dus niet zo lekker.

Iedereen vindt het huisje heel leuk en gezellig. We hebben allemaal een leuke kamer en er is een grote huiskamer met open keuken.

Als het mooi weer zou zijn, kunnen we heerlijk buiten zitten. Toch doen we dat nu ook nog wel zo veel mogelijk hoor. We kunnen onder de twee grote parasols zitten.

Vanochtend waren we rond 9.30 uur uit bed. Edwin had al koffie en thee voor ons gezet. Ook had hij de borden al op tafel gezet. We moesten samen nog even de slingers opruimen, want Cynthia is vandaag natuurlijk niet meer jarig. Er verdwijnen heel veel boterhammen in onze monden.

Na het ontbijt gingen Majella, Edwin en Heidi een spelletje Mens-erger-je-niet doen. Cynthia is lekker aan het puzzelen; ze kan dat heel goed.



Ester heeft het huis een beetje schoongemaakt en is met Bernadette, Cynthia en Peter naar de receptie en het winkeltje gelopen. Bernadette brengt daarna iedereen koffie.



Rond 13 uur stapten we met z'n allen in de bus en gingen we op pad naar Cadzand-bad. Daar was een zomermarkt. De markt was niet zo groot, maar er waren ook een paar leuke winkeltjes. Er werden wat souveniertjes gekocht.

Ester, Edwin, Cynthia en Bernadette zijn samen helemaal naar het einde van het dorp gelopen en daar naar het strand geweest.



Helaas ging het toen ook weer een beetje regenen en zijn we met z'n allen weer teruggelopen. Nog even wat fruit op de markt gekocht en toen weer met de bus naar het huisje.

Majella ging eventjes lekker op haar bed liggen. Bernadette en Majella hebben daarna gedoucht, zodat ze lekker fris zijn als we uit eten gaan.

Peter ging met Ester mee boodschappen doen. Dat vindt hij heel leuk.



We hadden voor het avondeten een tafeltje besproken bij Loods 10, een strandtent in Breskens. Het was een hele toer om daar te komen.

We moesten een hele smalle weg op naar boven.

Daar hebben we de verkeerde afslag naar beneden genomen. Onderaan was er geen ruimte om te keren en moesten we een scherpe bocht omhoog nemen, door een hoop zand. Ester reed als een ware coureur omhoog en iedereen klapte voor haar. We konden merken dat ze veel ervaring heeft met rijden over slechte wegen in Afrika.

We hebben lekker gegeten met uitzicht op het strand en natuurlijk een paar foto's van de zee gemaakt. Er kwamen hele grote boten voorbij.

Op de terugweg heeft Ester de bus achteruit naar beneden gereden, zodat we niet ver hoefden te lopen. Edwin zei dat Ester wel Tita Tovenaar leek.





Dag 5 – Dinsdag 13 juli

We zijn de dag begonnen met lekkere wentelteefjes. Dat smaakte iedereen goed. Het brood verdween als sneeuw voor de zon.

Het lijkt vandaag droog te blijven en dat kunnen we goed gebruiken, want we gaan naar natuurpark Het Zwin. Dat ligt in België, net over de grens. We rijden er een klein half uur over. De route gaat over smalle weggetjes en door kleine plaatsjes.

We halen de entreekaartjes op bij het bezoekerscentrum. Daar kunnen we ook twee rolstoelen met brede banden lenen. We gaan namelijk een route lopen over onverharde wegen. Onderweg komen we langs verschillende hutten. Daar kunnen we even binnenkijken en soms is er een gids aanwezig om dingen uit te leggen. In één hut kunnen we kijken naar vogels, die gevoerd worden. In een andere hut laat een gids ons allemaal waterbeestjes zien. In weer een andere hut kunnen we mooi uitkijken over de Zwinvlakte.





We hebben veel ooievaars gezien op hoge nesten. Ook struikelden we nog bijna over een naaktslak.

Onderweg hebben we op een mooi plekje onze meegenomen broodjes opgegeten, met wat drinken erbij.





Soms ging het pad behoorlijk omhoog en daarna natuurlijk weer naar beneden. Naar beneden vonden sommigen best eng, maar met een steuntje is het weer allemaal gelukt.





Bij terugkomst in het bezoekerscentrum hebben we nog een drankje genomen in het café dat erbij hoorde.

Daarna zijn we weer terug gereden.

Onderweg kwamen we een ijsboerderij tegen. Daar konden we natuurlijk niet zomaar langs rijden. We hebben een heerlijk ijsje gegeten en vervolgden onze weg weer naar Nieuwvliet.

Thuis wilde iedereen graag even rustig koffiedrinken. Heidi en Majella gingen koken en Ester ging nog even schoonmaken. We eten vandaag gehaktballen en bloemkool, op verzoek van Peter. Daarbij lekkere gebakken krieltjes (1,8 kg!). Bernadette wilde er graag sla met komkommer, augurk, appel en ui bij, dus dat doen we ook. Tot onze grote verbazing ging alles op. Zelfs een toetje kon er nog bij!



Vanavond hebben we opnieuw twee avondwandelingen gemaakt.

Daar slapen we goed van.

Majella wint weer een spelletje, nu is het Memory; ze is een echte uitblinker in dit spel.

Iedereen duikt tevreden zijn/haar bedje in.



Dag 6 – Woensdag 14 juli

Vandaag hebben we iets minder lang uitgeslapen omdat we naar Brugge gaan. We starten met een lekker ontbijt van brood met gebakken eieren en spek en meloen. we nemen broodjes mee voor onderweg. Tegen 12.00 uur zijn we dan toch eindelijk onderweg. Afijn, het is ook maar een half uurtje rijden.

Ester rijdt de bus en zet Edwin en Majella en Heidi bij Seapark Brugge af. Echter wat Ester niet door had dat de navigator ons naar de achteringang had gebracht. Heidi probeerde daar binnen te komen, maar had een handvat van de deur in haar hand; wat een lol. Dan toch maar even omlopen naar de hoofdingang.

De anderen hebben geen zin om naar de dolfijnen te gaan en gaan in de buurt winkelen, in het plaatje St. Michiels. Cynthia en Bernadette hebben wol en breinaalden gekocht. Om kwart voor vijf komen we weer samen en rijden we terug naar het huisje. Majella en Heidi zijn nog een beetje duizelig van de achtbaan, maar ze zijn wel trots dat ze er samen in zijn geweest. Het was leuk bij de dolfijnen en de zeehonden.





Na terugkomst bij het huisje gaan Bernadette en Cynthia gelijk aan het breien. Voor het avondeten eten we macaroni met salade. Na het avond gaan we nog even wandelen en drinken we samen nog wat. Majella, Edwin en Heidi spelen Mens Erger je Niet. Opnieuw gaat Majella weer heel snel van start, maar toch heeft Edwin gewonnen.



Dag 7 – Donderdag 15 juli

Majella was vandaag de kampioen uitslapen. Als ontbijt hadden we warme afbakbroodjes en fruit. Majella is wezen zwemmen met Ester. Majella is een echte waterrat en kan goed op zowel haar buik als op haar rug zwemmen. De dames zijn weer druk aan het breien. Iedereen beseft dat het de laatste vakantie dag is; er worden leuke herinneringen van de afgelopen week gedeeld. De meeste vinden het jammer dat de vakantie al weer bijna voorbij is. Toch worden de tassen maar vast gepakt. In de middag gaan we nog even naar Breskens waar de laatste cadeautjes worden gekocht.



Als afsluiting eten we in de avond gezamenlijk in het restaurant op het park. Als toetje nemen we nog een ijsje. Bernadette eet een "Bollo ijsje" en mag de beker mee naar huis nemen.



Majella is niet helemaal lekker en valt na terugkomst op de bank in slaap. Peter, Bernadette en Ester doen nog een avondwandeling. We gaan op tijd naar bed, want morgen moeten we er op tijd uit.





Dag 8 – Vrijdag 16 juli

Om half acht gaat de wekker. Edwin had de avond ervoor al de borden op tafel gezet en koffie in het koffiezetapparaat gedaan.

Ester maakt gebakken eieren met spek. We ontbijten en maken wat broodjes klaar voor onderweg. De taxi chauffeur van Cynthia is mooi op tijd. Ook Peter wordt rond 10.00 uur opgehaald. We maken ons klaar voor de terugreis. Majella heeft daar echter helemaal geen zin in; zij wil in het huisje blijven. Wat later dan gepland, zitten we tegen elf uur dan toch in het busje en beginnen aan de terugreis. Omdat Majella toch op de route woont, zetten we haar thuis af en drinken samen nog een kopje koffie in het Grand Café bij het huis. De reis verloopt verder voorspoedig. Iets na 15.00 uur zijn we bij Tendens in Arnhem. Daar blijkt dat toch niet alles helemaal vlekkeloos is verlopen, want de koffer van Edwin is in het huisje achtergebleven. Wat stom.....

Maar verder kijken we terug op een mooie week vakantie en uitwaaien in Zeeland.

Slot

*Voor Heidi was het de tweede reis en voor Ester was het de eerste keer. Wij (Heidi en Ester) hopen dat jullie net zo hebben genoten als wij. Wij hopen dat met het lezen van dit verslag alle mooie herinneringen weer naar boven komen. Ook hopen wij dat je het naar je zin hebt gehad en volgend jaar weer mee gaat. **Ga je volgend jaar weer mee????***



*** WIST JE DAT?!**

Majella heel goed Memory kan spelen en zwemmen en graag helpt met eten koken.

Edwin goed koffie kan zetten & Bernadette graag koffie serveert en beiden helpen graag uit zichzelf een handje met de vaatwasmachine.

Het voor Edwin al zijn 21^{ste} reis met Tendens was

Peter heel graag buiten is en zo iedereen motiveert om een stukje te gaan wandelen

Cynthia heel goed kan puzzelen en een rustige gezellige dame is.



